

Hop i havet: Mit navn er Karen Sandrini. Jeg er udvalgsformand for Plan og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune. Tak til DN for invitationen i dag. Mennesket ved havet – det er ikke blot de hvide mænd. Det er os. Vi elsker havet. Lyden af havet bliver brugt som meditation og bølgerne virker som magneter på os - på alle årstider, men især om sommeren hvor vi bader, leget og spiser ved havet.

Dem man elsker tugter man, siger et gammelt ordsprog. For hvordan kan man elske noget og behandle det uden omtanke. Det har vi gjort ved havet i årevis. Derfor er det på tide, at ændre gamle vaner og få gjort hinanden opmærksomme på, hvor stor betydning vores færden i samfundet har for dyrelivet i havet.

Det har vi også stort fokus på i Esbjerg Kommune.

Plastik er en af de store forureningssyndere i havet. Ikke nok med det dræber livet i havet, så ender mikroplasten i maverne på os selv. Går man en tur langs stranden spotter man hurtigt engangsplast som ligger blandt muslingeskaller, sand og sten. I Esbjerg Kommunes har vi lavet en seriøs plast strategiplan som blev vedtaget sidste år.

Optimering af nuværende affaldsordninger 2. Erstatning af engangsplast 3. Udfasning af produkter med mikroplast 4. Brug af genbrugsbægre og erstatning af engangsplastservice

ved kommunale arrangementer 5. Øget vidensdeling mellem plastinteressenter i Esbjerg Kommune.

Derudover har borger og turister vist os, at de ønsker at passe på havet mere end nogensinde. I KIMO, Kommunernes internationale miljøorganisation, hvor jeg har sæde, har vi valgt at opsætte affaldsposer og kasser, så man kan deltage i Kystlotteriet. Her tager man en pose i hånden, når man bevæger sig ned på stranden og samler affald på stranden. Slutlig sætter et mærkat på med navn, telefonnummer samt E-mail på posen, hvorefter man lægger den i kassen. Så deltager man automatisk i en konkurrence om flotte præmier. Vi har trukket vindere fra Danmark og fra udlandet og første år fik vi samlet 50 tons affald ind, inden det nåede vandet med dette system. Tak til lokale og verdensborgere for den store hjælp.

Men plast er ikke den eneste trussel for verdenshavene. For udover plastik og affald, farlige kemikalier fra skibe, så har CO₂ en stor indflydelse på en forurening af vandet.

Koncentrationen af CO₂ stiger i atmosfæren og ligesom mange andre gasser kan CO₂ opløses i vand, men det ændrer på havets pH-værdi, hvilket er ødelæggende for skaller, koralrev, krebs mm.. Ganske ødelæggende for det marine liv. Temperaturen i verdenshavene stiger og livet, biodiversiteten i havet og livet under vandet vil lide stor skade. Skader vi livet under havet, skader vi os selv.

Vadehavet, vores stolthed, emmer af biodiversitet og består af verdensstørste økosystem. Truslen om ønsket for brugen

af bundslæbende redskaber, ved fiskeri af muslinger samt skaldyr, gør mig rent faktisk decideres bange. For vi ved, at bundslæbende redskaber i erhvervsfiskeri, vil ødelægge nogle af de vigtige biotoper på havbunden. Der er havdyr og fugle, der lever af fødeemner præcis dér, og jeg vil gerne advare mod at fjerne østersbanker, blåmuslinger og ålegræs, som binder flere millioner ton kulstof til gavn for CO2-balancen.

- Vadehavet er fantastisk til at holde på kulstoffet, som er skadeligt for klimaet, og vi har ikke råd til, at miste så stor en ressource.

I Esbjerg Kommune er vi klar over, at der i fremtiden vil komme mere vand fra oven. Det betyder, at vandet skal håndteres på forskellige måder. Det sker både igennem vores kloakseparering, hvor vi skiller regnvand og spildevand, men vi arbejder også på hurtigere nedsivning af nedbøren, så der ikke kommer så meget regnvand til vores spildevandsanlæg. Dette forhindrer overløb, så vi får renere badevand. Og rent badevand er noget vi i den grad satser på i Esbjerg Kommune. Vi er mange som ønsker et bademekka i vores bassinerne ved Esbjerg Strand. Og prøverne er meget flotte.

Men havet skal også være et bademekka på hele strækningen. Folk skal kunne nyde den frihed at kunne ligge i sandet og flyde i vandet. Det skal de fremtidige generationer også kunne.

Vi mennesker skal huske på, at vores tid på jorden er kort og vi kun låner planeten, mens vi er her. Vores trussel via vores eksistens og vores behov er al for stor.

Derfor skal vores fokus på et renere havmiljø og dermed FN's verdensmål nr. 14 arbejdes benhårdt med nu og i fremtiden. Hop i havet med den største fornøjelse, men pas på det og tænk over, hvordan I kan hjælpe med at sikre at plast og affald ikke ender i bølgerne og på bunden.

I dag sætter vi fokus på havet samt et renere havmiljø. Det er en familiedag som kredser om et meget alvorligt emne. Et emne vi politikere skal turde tage alvorlige, upopulære men rationelle beslutninger om. Jeg håber I alle får en dejlig dag. 1000 tak for ordet.